

Κεφ. 9 Οι Ισραηλίτες
ελευθερώνονται. Η Έξοδος

Διδακτικό υλικό

- Διδάσκων: Δρ Γεώργιος Παπαδάκης
- Τάξη: Α΄ Γυμνασίου Π.Π.Σ.Π.Α.
- Σχολικό έτος: 2012-13

Α) Οι Ισραηλίτες φεύγουν από την Αίγυπτο

- Ο Φαραώ δεν ήθελε να αφήσει τους Ισραηλίτες να φύγουν, όταν του το ζήτησαν ο Μωσής και ο Ααρών
- Μόνο όταν συνέβησαν οι «10 πληγές του Φαραώ» και ειδικότερα όταν πέθαιναν τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων, τότε μόνο πείστηκε να τους αφήσει να φύγουν.

B) Το πέρασμα από την Ερυθρά Θάλασσα

- Το μεγάλο εμπόδιο για να γλιτώσει ο λαός του Θεού από την τυραννία των Αιγυπτίων ήταν η Ερυθρά Θάλασσα. Ο Μωσής επικαλέστηκε τον Θεό και η θάλασσα άνοιξε αφήνοντας στη μέση ξηρά για να περάσουν οι Ισραηλίτες.
- Το πέρασμα αυτό από τη δουλεία στην ελευθερία λέγεται **Πάσχα** και γιορτάζεται ακόμα και σήμερα από τους εβραίους όλου του κόσμου.

Γ) Τα εμπόδια μέσα στην έρημο

- Ο Θεός βοηθούσε τους Ισραηλίτες σε όλη τη διάρκεια της πορείας στην έρημο που κράτησε 40 χρόνια!
- Τους ξεδίψασε με νερό από την πηγή Μερά που ήταν πικρό, μετατρέποντάς το σε γλυκό και πόσιμο.
- Τους έστειλε το μάννα και τα ορτύκια από τον ουρανό για να χορτάσουν.
- Τους ενθάρρυνε να νικήσουν πολεμικούς λαούς που βρήκαν στο δρόμο τους.

Σχέση εβραϊκού και χριστιανικού Πάσχα

- Το εβραϊκό Πάσχα, όπως είπαμε, σημαίνει το πέρασμα από τη δουλεία στην ελευθερία, μέσω της διάβασης της Ερυθράς Θάλασσας.
- Το χριστιανικό Πάσχα είναι το πέρασμα από την αμαρτία στη σωτηρία μέσω της θυσίας του Χριστού πάνω στο σταυρό.
- Από τη σχέση αυτών των δύο γεγονότων καταλαβαίνουμε ότι η Π.Δ. είναι προετοιμασία για τη σωτηρία του ανθρώπου στην Κ.Δ. Η πρώτη είναι η προϊστορία του χριστιανισμού, η δεύτερη είναι η κυρίως ιστορία του.

Συμπέρασμα

- Ο Θεός σώζει τον λαό Του από τη δουλεία και από τις πολλές δυσκολίες που συνάντησε στο δρόμο για την κατάκτηση της Γης της Επαγγελίας
- Οι Ισραηλίτες εμπιστεύτηκαν τον Θεό και Αυτός τους ανταμείψε με το πολυτιμότερο δώρο: την ελευθερία.

Εικόνες



















Ο Charlton Heston στην ταινία «Οι δέκα εντολές»



Nicolas Poussin, **οι Ισραηλίτες μαζεύουν το μάννα**, 1637-39



Biagio di Antonio, η διάβαση της Ερυθράς θάλασσας



Τέλος Παρουσίασης