

Κεφ. 8. Ο λαός ζει σκλαβωμένος στην
Αίγυπτο. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον
Μωσή

Διδακτικό υλικό

- Διδάσκων: Δρ Γεώργιος Παπαδάκης
- Τάξη: Α΄ Γυμνασίου
- ΠΣΠΑ
- Σχολικό έτος: 2012-13

A) Οι Ισραηλίτες καταπιέζονται σκληρά στην Αίγυπτο

- Μετά τον Ιωσήφ και τ' αδέρφια του οι Ισραηλίτες έμειναν στην Αίγυπτο
- Καθώς περνούσαν οι αιώνες πολλαπλασιαζόταν ο λαός του Θεού
- Αυτό δημιούργησε φόβο στον Φαραώ, γιατί θα μπορούσαν να κάνουν επανάσταση και να του πάρουν την εξουσία.
- Για το λόγο αυτό επέβαλε σκληρά μέτρα και τους χρησιμοποιούσε σαν σκλάβους. Έχτιζαν όλα τα μεγάλα οικοδομήματα δουλεύοντας με άσχημες συνθήκες.
- Ο Φαραώ επέβαλε ένα βάρβαρο μέτρο: **να σκοτώνονται όλα τα αρσενικά παιδιά των Εβραίων**

Ένα εβραιόπουλο σώζεται από τα νερά: ο Μωσής

- Μια γυναίκα που γέννησε ένα μωρό, το έκρυψε για λίγους μήνες. Μετά δεν μπορούσε να το κρύψει άλλο. Το έβαλε σ' ένα καλάθι και το έριξε στο Νείλο, ενώ το παρακολουθούσε η αδελφή του.
- Το κλάμα του άκουσε η κόρη του Φαραώ, έβγαλε το παιδί από το καλάθι και το υιοθέτησε. Το μεγάλωνε μέσα στο παλάτι. Πήρε το όνομα Μωσής, δηλαδή σωσμένος από τα νερά.

Η φλεγόμενη βάτος

- Όταν μεγάλωσε ο Μωσής είδε τα βάσανα του λαού του και σκότωσε έναν Αιγύπτιο που βασάνιζε κάποιον συμπατριώτη του.
- Έφυγε στο βουνό Σινά όπου έβοσκε πρόβατα. Είδε μια μέρα να υπάρχει φωτιά σε μια βάτο, αλλά η βάτος δεν γινόταν στάχτη. Άκουσε τότε τη φωνή του Θεού να τον καλεί να πάει κοντά του, βγάζοντας τα σανδάλια του γιατί ο τόπος ήταν ιερός.
- Ο Θεός του ζήτησε να γίνει αρχηγός του λαού του και να τον βγάλει από την Αίγυπτο με προορισμό τη Γη της επαγγελίας, δηλαδή της γη που υποσχέθηκε να δώσει σε όλους τους προηγούμενους πατριάρχες του Ισραήλ.
- Ο Μωσής έγινε αρχηγός του ισραηλιτικού λαού, με βοηθό τον αδελφό του, τον Ααρών

Εγώ ειμί ο Ων

- Όταν ο Μωυσής ρώτησε τον Θεό ποιο ήταν το όνομά του, ο Θεός απάντησε: Εγώ ειμί ο Ων, δηλαδή είμαι αυτός που υπάρχει.
- Τι σημαίνει αυτό το όνομα;
- Ότι ο Θεός ταυτίζεται μόνο με τον εαυτό του, με κανένα άλλο δημιούργημα δεν ταυτίζεται.
- Ότι αυτοκαθορίζεται και δεν ετεροκαθορίζεται, όπως οι θνητοί άνθρωποι
- Ότι υπάρχει αιώνια και ότι είναι η πηγή της ζωής

Η αποκάλυψη του Θεού

- Ο Θεός φανερώνεται πάντα στον άνθρωπο με δική του πρωτοβουλία, σε τόπο και χρόνο που Αυτός ορίζει.
- Αυτή η αποκάλυψη λέγεται **Θεοφάνεια** και γίνεται για να βοηθήσει τον άνθρωπο να πραγματοποιήσει το θέλημα του Θεού.
- Ποτέ ο Θεός δεν καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου, γιατί πάντα τον ρωτάει εάν θέλει να συνεργαστεί μαζί του. Τότε μόνο προχωράει σε συμφωνία μαζί του, όπως έκανε με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ.

Εικόνες

Nicolas Poussin, Ο Μωσής σώζεται από τα νερά
1647, Λούβρο.



Ο Μωσής σώζεται από τα νερά, μπαρόκ.



Niccolo dell'Abate, ο Μωσής σώζεται από τα νερά, 1550-70



Veronese, Ο Μωσής σώζεται από τα νερά, 1581.



Faes Pieter Van Der, Ο Μωσής σώζεται από τα νερά, Αγγλία,
17ος









Botticelli, Ο Μωσής νέος







Ο Μωσής μπροστά στη φλεγόμενη βάτο,
16ος αι., Ιταλία.







Τέλος Παρουσίασης